

Atletiekman Jan de Krijger:

WOLVEGA - Jan de Krijger is zeer enthousiast bezig op het gebied van de atletieksport. Hij is zowel als beoefenaar, trainer en verslaggever actief in deze tak van sport. De 36-jarige hoofdadministrateur van de sociale dienst te Wolvega vertelt over zijn werkzaamheden. 'Ik doe het niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de jeugd. Jeugdige personen, die zich inzetten voor een sport in welke vorm dan ook, hebben meestal geen interesse voor drugs of overmatig alcoholgebruik. Voor de jeugd wordt er binnen de atletiekclub dan ook erg veel gedaan. Naast de prestatiegerichte activiteiten worden er ook allerhande ontspannende evenementen voor de jonge leden georganiseerd'.



Jan de Krijger, hier als microfonist bij een atletiekevenement

Hoe het begon

Als men aan Jan de Krijger vraagt wanneer hij met atletiek begon zegt hij altijd: 'Ik loop mijn hele leven al'. Jan, die werd geboren in het dorpje Hippolytshoef in Noord-Holland deed daar al aan atletiek zonder dat hij er eigenlijk zelf erg in had. 'Ik kon tijden rennen met een vriendje van me. Soms waren dat lange afstanden, maar we liepen ook wel rondjes in het dorp. Ik herinner me nog dat mijn vader me op een keer binnen riep en zei: 'en nu is het afgelopen met dat geren'. We hadden toen constant rondjes om het huis gelopen. Ik was toen een jaar of twaalf. Vanuit Hippolytshoef werd Jan lid van de atletiekvereniging in Den Helder. Daar behoorde hij tot de betere jeugdleden. Toen Jan de Krijger 17 jaar oud was nam hij een besluit. Hij zou zijn studie voor een beroep laten prefereren boven zijn sport. Tien jaar werd er door Jan de Krijger uitgetrokken voor zijn studie. Dat wil echter niet zeggen, dat hij niet meer liep. Vaak zag men Jan langs de wegen in de buurt van Den Helder rennen, om in conditie te blijven. Zo ook zag Reina de Krijger haar man voor het eerst. Later viel zij steeds meer op 'dat mannetje', dat ze vrijwel dagelijks met de bus passeerde. Toen Jan en Reina waren getrouwd en zich met hun zoontje in Wolvega vestigden werd Jan lid van de dichtstbijzijnde atletiekvereniging. Hij reisde daarvoor iedere week naar Steenwijk. Omdat hij atletiek een geschikte sport voor de jeugd vond, ging Jan in Steenwijk jeugdige liefhebbers voor atletiek trainen, ook nam hij zijn zoontje Enrico, die toen vijf jaar oud was, ook mee naar Steenwijk. Na een tijdje kwamen er steeds meer vriendjes bij, die belangstelling hadden voor atletiek en die wel mee wilden naar Steenwijk. In samenwerking met de vereniging in Steenwijk werd in Wolvega 'Start'78' opgericht. Jan, als trainer bij de club begonnen, raakte steeds meer met de club betrokken. Van de atletiekvereniging afdeling Wolvega is hij voorzitter.

Speaker

Veel mensen kennen Jan de Krijger als de vlotte en komische verslaggever tijdens de atletiekwedstrijden.

'Daar ben ik min of meer toevallig mee begonnen. Het was de gewoonte dat de voorzitter van de atletiekvereniging in Steenwijk, de heer Evert Roffel, commentaar gaf tijdens en na de wedstrijden. Op een keer aan het begin van een wedstrijd, waaraan ik ook mee zou doen komt één van de organisatoren op me af en zegt tegen me: 'Jan de Krijger, jij moet vandaag speakeren'. Dat wilde ik niet en zei: 'niks daarvan, ik ga lopen'. Maar ze bleven volhouden dat ik de geschikte persoon was die de heer Roffel, die wegens ziekte verhinderd was, kon vervangen. Ik heb het toen maar gedaan. Ik heb toen wel zo overdreven en er zo'n feest van gemaakt, dat ik dacht dat ik het nooit meer hoefde doen. Op een heel ongebruikelijke manier versloeg ik de wedstrijd. De gekste dingen omtrent de deelnemers vertelde ik zoals de maat schoen, het gewicht van de persoon etc. Na afloop van de wedstrijd ben ik er snel vandoor gegaan om niet op mijn kop te krijgen. 's Avonds echter stond bij ons de telefoon roodgloeiend. Veel mensen belden en waren erg enthousiast over mijn manier van verslaggeven. Zo ben ik er dus eigenlijk mee begonnen'.

